



van
ALLERZIELEN 1977
tot
ALLERZIELEN 1978

Drukkerij LENDERS, typo-offset, Lommel

Parochie ST.-MARTINUS, LUYKSGESTEL

Kees Groenen	98 jr.
Sebastiaan van der Sterren	83 jr.
Frans van der Sanden	82 jr.
Jan Dirx	69 jr.
Jeane Verdugt	79 jr.
Cornelis Hendrickx	83 jr.
Anna Tils Schampers	79 jr.
Maria v. Leemden Mollen	62 jr.
Trees Okhuijsen Kokken	31 jr.
Matthijs van Veldhoven	76 jr.
Petronella Scheerens Donkers	95 jr.
M. Elisabeth van Kessel van Grootel	51 jr.
Hubertus Tutelaers	71 jr.
Catharina van der Sterren Nijs	84 jr.
Maria Quinten Groenen	90 jr.
Emma Claassen Thijssen	59 jr.
Charlotte van der Velden Coster	58 jr.
Hendricus Tils	84 jr.

Dierbaren vergeten we niet gauw.

Ze zijn zo verweven geweest met ons eigen leven.

We hebben ze bemind en zij hebben ons liefgehad.

Zijn die menselijke banden verdwenen?

Wij mensen ervaren zo dikwijls in ons leven, dat er veel „tijdelijk“ is, voorbijgaand.

Toch blijft er iets in over, ook al is het voorbij.

Zo ervaart dat iedere mens.

Maar Jezus zei: er is meer, dan alleen „lieve herinnering“.

Hij zei er is „Leven“.

Hij zelf toonde dat aan door heen de dood te gaan.

„Ik ben de weg, de waarheid en het Leven“.

Hij niet alleen, maar de Zijnen met Hem.

Heer, geef hen dit Leven.



Parochie St. Martinus, Luyksgestel

Drukkerij LENDERS, typo-offset, Lommel



Van Allerzielen 1978 tot Allerzielen 1979

willen we gedenken :

Josephus van Mierlo	75 jr.
Herwig van Ham	6 jr.
Maria Groenen Bax	85 jr.
Maria Hendrickx Verhappen	83 jr.
Elisabeth Jaminon Crombach	65 jr.
Roza van der Sterren Heesters	84 jr.
Piet Dierks	64 jr.
Jan Jansen	89 jr.
Jac. van Ham	33 jr.
Catharina Dierks Hoeks	61 jr.
Anna van Leeuwen	81 jr.
Kees de Kok	75 jr.
Jean Kuijpers	83 jr.

Dierbaren vergeten we niet gauw.

Ze zijn zo verweven geweest met ons eigen leven.

We hebben ze bemind en zij hebben ons liefgehad.

Zijn die menselijke banden verdwenen ?

Wij mensen ervaren zo dikwijls in ons leven, dat er veel „tijdelijk ” is, voorbijgaand.

Toch blijft er iets in over, ook al is het voorbij.

Zo ervaart dat iedere mens.

Maar Jezus zei : er is meer, dan alleen „lieve herinnering”.

Hij zei er is „Leven”.

Hij zelf toonde dat aan door heen de dood te gaan.

„Ik ben de weg, de waarheid en het „Leven”.

Hij niet alleen, maar de Zijnen met Hem.

Heer, geef hen dit Leven.



Parochie St. Martinus, Luyksgestel

Drukkerij LENDERS, typo-offset, Lommel



Van Allerzielen 1979
tot
Allerzielen 1980

riep de Heer tot zich :

Barry Stokmans	5 mnd.
Harrie Roest	65 jr.
Leon van Grootel	86 jr.
Renier Putman	62 jr.
Henrica van Herk van Leeuwen	66 jr.
Adrianus Baselmans	66 jr.
Jan Buijtels	72 jr.
Adriana Vereijken Martens	85 jr.
Maria Verspeek van Ham	73 jr.
Dominicus van de Vliet	71 jr.
Johanna van den Gruijthuizen van Dorst	79 jr.
Leonard van der Sterren	87 jr.

Dierbaren vergeten wij niet gauw.
Ze zijn zo verweven geweest met ons
eigen leven.
We hebben ze bemind en zij hebben
ons liefgehad.
Zijn die menselijke banden verdwenen?
Wij mensen ervaren zo dikwijls in ons
leven, dat er veel "tijdelijk" is, voor-
bijgaand.
Toch blijft er iets in over, ook al is
het voorbij.
Zo ervaart dat iedere mens.
Maar Jezus zei : er is meer, dan alleen
"lieve herinnering".
Hij zei er is "LEVEN".
Hij zelf toonde dat aan door heen de
dood te gaan.
"Ik ben de weg, de waarheid en het
"LEVEN".
Hij niet alleen, maar de Zijnen met
Hem.
Heer, geef hen dit Leven.



van
Allerzielen 1980
tot
Allerzielen 1981

Drukkerij Lenders, 3900 Lommel - Tel. 54 42 37



Paul Kautz	66 jr.
Jac. Claes	73 jr.
Cornelis van der Sanden	75 jr.
Zuster Fortunata	87 jr.
Antoon van der Sterren	54 jr.
Maria Driessen Wollenberg	99 jr.

Komt hen tegemoet, gij heiligen van
God,
gij, engelen van de Heer.

Komt hen tegemoet en brengt hen
voor de allerhoogste.

Christus, die U geroepen heeft,
moge U ontvangen en de engelen U
binnenleiden.

Komt hen tegemoet en brengt hen
voor de Allerhoogste.

uit het responsorie van de
Requiem mis.



Parochie St.-Martinus, Luyksgestel

Drukkerij LENDERS pvba Lommel

**Van Allerzielen 1982
tot
Allerzielen 1983**

willen we gedenken :

Antonius Lemmens	92 jr.
Theodorus van den Gruythuijzen	86 jr.
Sjef Kennis	50 jr.
Piet van Otten	54 jr.
Allegonda Klerkx-Quinten	82 jr.
Maria Cath. Kuijken-Verspeek	79 jr.
Simon Verdegaaal	86 jr.
Maria Cath. Mentink-Wuijts	86 jr.
Jan van Eijndhoven	85 jr.
Hein Kennis	22 jr.
Dina Verhappen-Lemmens	84 jr.
Cor Das	27 jr.
Janus Nijssen	62 jr.
Stien Joosten-Janssen	72 jr.
Fernande Verhappen-Lefèvre	85 jr.
Nicolaas van den Gruijthuijzen	89 jr.
Peter Schoone Vosters	89 jr.
Maria Van Leeuwen-Baudewijns	74 jr.
Anna Martina Bax-Bertels	90 jr.
Marie Martens	86 jr.

Dierbaren vergeten we niet gauw.

Ze zijn zo verweven geweest met ons eigen leven.

We hebben ze bemind en zij hebben ons liefgehad.

Zijn die menselijke banden verdwenen ?

Wij mensen ervaren zo dikwijls in ons leven, dat er veel "tijdelijk" is, voorbijgaand.

Toch blijft er iets in over, ook al is het voorbij.

Zo ervaart dat iedere mens.

Maar Jezus zei : er is meer, dan alleen "lieve herinnering".

Hij zei er is **LEVEN**.

Hij zelf toonde dat aan door heen de dood te gaan.

"Ik ben de weg, de waarheid en het **LEVEN**".

Hij niet alleen, maar de Zijnen met Hem.

Heer, geef hen dit leven.

Parochie St.-Martinus
Luyksgestel



Drukkerij LENDERS pvba Lommel



ambroos

Van Allerzielen 1983

tot

Allerzielen 1984

willen we gedenken :

Harrie van Leeuwen	68 jr.
Helena Vogels-Honselaar	88 jr.
Maria van Beers	88 jr.
Joannes Seuntjens	93 jr.
Piet Buijtels	80 jr.
Anna M. Jansen-Schampers	88 jr.
Harrie Lavreysen	53 jr.
Josephine Dams	86 jr.
Antonetta Jansen-Poppeliers	64 jr.
Antonetta van der Donk	78 jr.
Jan Braken	50 jr.
Sjef Wuijts	61 jr.
Hendrica v d Weijden-Jonkers	90 jr.

Gestorven zijn is
leven bij de genade van God
is er doorgehaald worden zoals Jezus
en leven van tijd in eeuwigheid
is aanwezig blijven, zoals God aanwezig is
mysterievol,
niet aan tijd of plaats gebonden
maar werkelijk vereend
in geest en onvergankelijk geluk.

Gelovig sterven is
afscheid nemen van de tijd
niet van het leven ;
is zichzelf blijven
zoals men geworden is ;
is het ene mysterie verlaten
om het andere in te gaan ;
is op het woord van Jezus
de hoop verwisselen voor de zekerheid
dat God liefde is.

'Tussen gisteren en morgen'
BruynInckx.

**Parochie St.-Martinus
Luyksgestel**



Drukkerij LENDERS, Lommel

Ambroos

**Van Allerzielen 1986
tot
Allerzielen 1987**

willen we gedenken:

13-11	Zuster Adelberta	54 jr.
23-12	Johannes C.Muselaers	94 jr.
25-12	Jan Vromans	74 jr.
26- 1	Johannes Schampers	86 jr.
19- 2	Wim Eijkholt	70 jr.
22- 2	Janus Borrenbergs	83 jr.
10- 4	Betje Buijtels-Groenen	73 jr.
16- 4	Martinus van Heeswijk	67 jr.
16- 4	Jan Jansen	73 jr.
17- 4	Driek Hendricks	88 jr.
8- 5	Toon Loomans	63 jr.
9- 6	Harrie van Ham	61 jr.
11- 6	Sjef Willems	58 jr.
30- 6	Anna van Heeswijk	65 jr.
22- 7	Milou Geraads	2 jr.
26- 9	Jan Rombouts	30 jr.
17-10	Jan Daemen	89 jr.

Leven is - vanaf je geboorte -
voortdurend afscheid nemen.
Loshaken
om voort te gaan.
Zichzelf verliezen
om zich te vinden.
Het risico nemen
van de graankorrel
om vruchten voort te brengen.
Afscheid nemen
is het moeilijkste
in het leven.
Men leert het nooit.

W. Bruyninckx.

Parochie St.-Martinus
Luykgestel



Drukkerij LENDERS, Lommel



Ambroos

**Van Allerzielen 1988
tot
Allerzielen 1989**

willen we gedenken:

28-10	To Thiels-Dingens	75 jr.
31-10	Helena Van Mierlo-Poelmanns	86 jr.
3-11	Willem Tutelaers	71 jr.
15-11	Mia Noten-Alen	61 jr.
27-11	Jan Knapen	67 jr.
15- 1	Marie Dirks	81 jr.
27- 1	Stefanie Kuijken	4 m.
8- 3	Pater Sylvester	74 jr.
4- 4	Bjen Poppeliers	73 jr.
6- 5	Marte Groenen	78 jr.
12- 5	Frans Borrenbergs	43 jr.
3- 6	Johan Witters	77 jr.
13- 6	Piet Klerkx	58 jr.
30- 6	Mechelina Schellen-van Hoek	79 jr.
7- 7	Frank Nijssen	26 jr.
7- 9	Kee Caeyers-Das	89 jr.
23-10	Bèr Verweijen	73 jr.

Niemand weet wat leven is
maar slechts dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is.