

Heer van het leven,

U roept de mens van de
sterfelijkheid
naar de onsterfelijkheid.
Voor wie in U geloven wordt het
leven niet weggenomen,
maar voor eeuwig bevestigd.

Wij herdenken allen, die dit jaar
gestorven zijn;
en wij belijden dat zij leven.
Wil hen honderdvoudig belonen
al het goede op aarde gedaan;
vergeef als zij U of 'n medemens
te kort deden.
Uw zoon, Jezus, is in de wereld
gekomen,
opdat zij het leven zouden hebben.
Hij heeft er zijn leven voor
gegeven.
Voltooi nu het werk van de
verlossing,
bij hun doop begonnen.
En moge ook onze dood de toegang
tot het leven zijn.



Wie
gelooft
heeft
eeuwig leven

Jo. VI 47

UITGEVERIJ VAN DER LAAN - HEILOO

TE LUIKSGESTEL

1971 - ALLERZIELEN - 1972



*Mogen voor altijd in Gods
liefde geborgen zijn:*

Martinus Antonius Bax	25-11 61 j.
Godefridus van der Sanden	1-12 79 j.
Angeli Dekkers-Schippers	17-12 82 j.
Wilhelmina Hendrickx-Stoeldraaijers	4- 1 73 j.
Adrianus Tilborghs	6- 1 61 j.
Aloijsius Baak	19- 1 52 j.
Petrus J. Bax	22- 2 73 j.

Hendricus Heesters	10- 3 79 j.
Robbie Peeters	15- 3 8 j.
Martinus van Gorp	16- 7 86 j.
Hendrikus Verdegaal	3- 8 41 j.
Maria Jansen-Jansen	19- 8 79 j.
Anna Ca. van Grootel-v. d. Dungen	29- 8 76 j.
Henri van Hove	19-10 12 j.



Onze dierbaren, die sinds vorig jaar
Allerzielen, naar God gingen:
1973 - 1974

Johanna Jansen Lemmens	52 jaar
Harrie Vogels	75 jaar
Frans Dirks	48 jaar
M. Josephina Borrenbergs-Cuyper	95 jaar
Maria Daemen Senders	76 jaar
Joost Tilborghs	16 jaar
Gerard Rosendaal	2 dagen
Peter Kuypers	81 jaar
Jacobus Klerkx	45 jaar
Martina Eijkholt Loijens	94 jaar
Wilma Larmit	3 weken
Maria Thijsen	66 jaar
Frans Timmermans	87 jaar

Onze parochiegemeenschap wil hen bijzonder
gedenken in deze gemeenschapsdagen.
We danken hen, voor alles, wat ze voor ons
hebben gedaan.

Afscheidswens:

Komt hen tegemoet,
gij heiligen van God, gij engelen van de Heer.
Komt hen tegemoet
en breng hen voor de Allerhoogste.
Moge Christus, die U geroepen heeft U ontvangen,
en de engelen U binnenleiden in Abraham's
schoot.
Komt hen tegemoet
en breng hen voor de Allerhoogste.
Heer, geef hen de eeuwige rust,
en het eeuwig licht verlichte hen.
Komt hen tegemoet
en breng hen voor de Allerhoogste.

Uit het Romeins Missaal
Mis voor overledenen

Parochie St. Martinus
Luykgestel



ALLERZIELEN 1975

Parochie
ST. MARTINUS
Luykgestel

Uit onze gemeenschap riep de Heer tot zich :

Hendrika Rombouts - Verhees	71 jaar
Janus Peeters	60 jaar
Mariëtte Verhoeven	87 jaar
Maria Winters - Verhees	85 jaar
Petrus Buijtels	70 jaar
Caroline Meerman	76 jaar
Pastoor Johannes Hillen	73 jaar
Hendrikus van Leeuwen	79 jaar
Gerrit Gerritsen	21 jaar
Matheus Lemmens	87 jaar
Nol van Schayk	70 jaar
Johanna Verdegaal-van Teteringen	84 jaar
Johannes Bax	87 jaar

Ieder mens moet eens sterven.

Het is de gang van de natuur, van lente, naar zomer, naar herfst en winter.

Leven houdt sterven in.

Niet alleen op dat laatste moment, maar het hele leven door, dag na dag, moment na moment.

Het is een zich geven, een zich begeven naar de gever van het leven.

Daarom mogen wij zeggen, dat zij er zijn! Onze dierbaren.

Ze leven nog met ons mee.

Dat contact vinden we vooral, als we met de Heer zijn in de tekenen van brood en wijn, in de Eucharistie.

Ook in het scheppen van goede relaties onder elkaar. Hoe meer men elkaar geeft, hoe meer men leeft en leven blijft.

Met eerbied en dankbaarheid denken we aan hen, die hier vermeld staan.

We danken hen voor alles, wat ze ons gegeven hebben.

Die dank willen we uitdrukken in de Eucharistie, in de Heer, waarin zij leven.

We danken de Heer, die door de dood is heengegaan en zijn moeder die Hem mocht volgen.

Zij is het teken voor hen en voor ons.

Wij aanbidden U Christus en loven U, omdat Gij door Uw dood ons hebt verlost.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.



**Van ALLERZIELEN 1975 tot ALLERZIELEN 1976
riep de Heer tot zich :**

Johanna Maria van Veldhoven Kulpers	73 jr.
Maria Melgers Lucassen	88 jr.
Frans van Leeuwen Baudewijns	66 jr.
A. Marie Lemmens Tilts	84 jr.
Henricus Joosten Jansen	68 jr.
Paultje Jansen	6 mnd.
Pastoor C. van Roosmalen	76 jr.
Adrianus Klerkx	84 jr.
Wilhelmus Melgers Lucassen	86 jr.
Piet Jansen Lemmens	57 jr.
Marie van der Sterren van Heeswijk	77 jr.
Ferrie Cayers	36 jr.
Adèle van den Enden Verhappen	55 jr.
Pater Clemens Hamers, Kapucijn priester	67 jr.

Hun namen passeren ons en met hun namen hun persoon.

We willen hen in stilte gedenken.

We willen hen danken voor alles, wat we van hen mochten leren.

Pastoor van Roosmalen zei het zo dikwijls :
« wat heb ik van U veel mogen leren ».

Nu mogen we het tot deze 15 dierbaren zeggen.
Wat hebben ze voor ons betekend ?

Ieder van hen stierf persoonlijk, op zijn eigen wijze. Ieder van hen gaf zich persoonlijk over aan de Heer, Ze geloofden in Hem en ze verwachtten het leven in Hem.

« Geen oor heeft gehoord, en geen oog heeft gezien van wat God bereid heeft, voor hem, die hem liefhebben. »

Wij, die achterblijven, we willen hen hartelijk danken voor alles, wat zij ons leerden en schonken. We willen het bewaren en verder uitwerken als nagedachtenis aan hen.



**Van ALLERZIELEN 1976
tot ALLERZIELEN 1977**

riep de Heer tot zich :

Jozef Caeijers	83 jr.
Martinus Dekkers	92 jr.
J. Godefridus Klerkx	83 jr.
Kees Schampers	86 jr.
Helena Scheerens	64 jr.
Wilhelmus Hendrikx	73 jr.
Jessica v. Kessel	3 dg.
Dora Knapen	64 jr.
Jac. Waale	81 jr.
Marion Jaspers	13 mnd
Geertje Rosendaal	2 1/2 dg.
Petrus Hendrickx	85 jr.
Anna Dekkers Leenders	89 jr.

Hun namen passeren ons en met hun namen hun persoon.

We willen hen in stilte gedenken.

We willen hen danken voor alles, wat we van hen mochten leren.

Pastoor van Roosmalen zei het zo dikwijls :
« wat heb ik van U veel mogen leren ».

Nu mogen we het tot deze 13 dierbaren zeggen.
Wat hebben ze voor ons betekend ?

Ieder van hen stierf persoonlijk, op zijn eigen wijze. Ieder van hen gaf zich persoonlijk over aan de Heer, Ze geloofden in Hem en ze verwachtten het leven in Hem.

« Geen oor heeft gehoord, en geen oog heeft gezien van wat God bereid heeft, voor hem, die hem liefhebben. »

Wij, die achterblijven, we willen hen hartelijk danken voor alles, wat zij ons leerden en schonken. We willen het bewaren en verder uitwerken als nagedachtenis aan hen.